

Frank  
Sandra  
Judah  
Obdam



december 2018:

met terugblik op een mooi verlov, grond egaliseren,  
project scholing kinderen en actie in Mitava!

**Het is heerlijk om midden december in mijn korte broek en blote voeten door het leven te gaan. Oftewel, we zijn weer thuis en dat voelt goed.**

Afgelopen zomer waren we op verlov in NL. We hadden een lekkere warme lange zomer en een perfect huisje (met héééle leuke burens) om drie maanden lang in te verblijven in Andijk. We hebben het vrolijk druk gehad met spreken, presentaties, tandartsbezoeken, familiebezoek en heel veel vrienden. Op en top genoten van al het mooie dat NL te bieden heeft. Wat een prachtig goed georganiseerd landje hebben we toch! We kregen een gift voor een uitje als gezin en zijn voor het eerst naar een 3-D film geweest, ontzettend leuk. Hoogtepunt voor Judah was een dagje naar het pretpark Slagharen.



Omdat we lekker dicht bij de familie zaten, hebben we genoten van het gewoon komen aanwaaien voor een koppie koffie samen in de tuin. We kijken terug op een zeer geslaagd verlov en willen dan ook iedereen bedanken die daar aan mee heeft geholpen!



**Educatie is de basis van ontwikkeling in elk land. Dus laten we doen wat we kunnen om dit toegankelijk te maken voor iedereen.**

Helaas is kwalitatief onderwijs in Mozambique nog lang niet toegankelijk voor iedereen. De overheidsscholen leveren geen goede kwaliteit. De meeste kinderen van 12 die van de lokale basisscholen komen, kunnen hun naam schrijven en heel goed overschrijven van het bord, maar kunnen vervolgens niet lezen wat ze geschreven hebben en kunnen ook amper rekenen. De meeste kinderen van onze collega's gaan daarom naar privé -scholen, zoals de YWAM (Youth With A Mission) school die onze organisatie zelf heeft opgezet. De kosten zijn wel een uitdaging; overheidsscholen zijn (zo goed als) gratis en privé-scholen vragen een maandelijkse bijdrage. Daarom willen we met 'project scholing kinderen' de 35 kinderen van onze Mozambikaanse collega's sponsoren zodat zij in 2019 kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen en met plezier naar school kunnen gaan. **Help je mee?** Kijk op onze website voor meer informatie.

Het terrein in **het dorp Mitava** begint zich door de jaren heen goed te ontwikkelen. Er staan een paar simpele gebouwtjes waar o.a. de kleuterschool in draait en sinds een paar jaar is er ook stroom. Destijds hebben we een waterpomp aangesloten op een oude, gerecyclede watertoren: een super input voor de enorme groentetuin die ze daar hebben, waar ze **voedsel produceren voor de lokale staf, voor de lunch van het schoolje en ter ondersteuning van de bejaarden in het dorp**. Maar vier maanden geleden brandde de pomp door (met dank aan onze lokale NUON). Door de fondsen die we door jullie vrijgevigheid binnenkrijgen, kon een nieuwe pomp gekocht worden. Grote vreugde bij het hele team want er komt weer water uit de kraan! Nu kan ook de tuin weer in een handomdraai besproeid worden in plaats van alles met de hand te moeten putten en sjouwen. Wat een zegen!





Één van onze oud-studenten van de DTS (Discipleship Training School), Isac, belt mij op: **of ik wil komen lesgeven in één van de kleine kerkjes waar hij de leider is.** Ontzettend leuk om dit contact te onderhouden en tegelijkertijd een geweldige kans om heel strategisch bezig te zijn. Wij willen namelijk discipelen maken die op hun beurt ook weer discipelen maken zoals dat staat in 2 Timoteüs 2:2. Heel slim dus om als het gelukt is een discipel te maken, die dan ook te ondersteunen in zijn bediening.



Ik haal Isac op en hij leidt ons naar de betreffende kerk. Ondanks zorgvuldig navragen was ik toch verrast dat het twee keer zover was als gedacht. Gelukkig was er net 5 dagen geleden een nieuw pompstation geopend, anders hadden we een serieus probleem gehad. Het wordt een echte Afrikaanse trip met allerlei mensen die meegaan of een lift nodig hebben zowel op de heen- als op de terugweg. Als we twee uur later ter plekke zijn met alle spullen (we hebben grote pannen mee, Judah's IKEA schoolbord en vis), proppen zo'n vijftig mannen, vrouwen en kinderen zich in een heel klein gebouwtje gemaakt van klei met een dak van gras. Mijn

onderwerp is 'bijbels wereldbeeld'; wat je gelooft en hoe je naar de wereld kijkt, bepaalt wat je denkt en wat je doet! Belangrijk om zeker te weten dat we leven met de waarheid en geweldig om samen te ontdekken wat die Waarheid inhoudt! Na drie uur non-stop lesgeven ben ik leeg en is het tijd om te eten. Ik had 30 vissen gekocht op de markt en zij zorgen voor de maispap erbij.

Twee weken later ga ik terug met hetzelfde team voor deel twee van het onderwijs. Voor mij is dit echt genieten: onderwijs mogen brengen op de plek waar het het meest nodig is, samen met andere collega's en oud-studenten. Het is ook bemoedigend om te zien dat de mensen waarin wij hebben geïnvesteerd, op hun beurt ook weer investeren in de levens van de lokale mensen. En dat, lieve mensen, is nou precies waarom wij hier zijn. Het is dan wel ruim driehonderd kilometer rijden, maar het is het zeker waard.



Judah staat bovenop een berg zand dat is gestort op het stuk land waar Daniel en Leoni Wierstra volgend jaar hun huis gaan bouwen! Hier zaten flinke gaten in, die nu opgevuld worden en binnenkort gaat de bulldozer er overheen, zodat het een

mooi vlak stuk wordt. Deze familie komt in januari ons team versterken en wij zijn er al helemaal klaar voor.



Verder is er weer een baby in ons huis geboren: Barack Santos!; is het team in Mitava bezig met het restaureren van de daken van de ouderen (het regenseizoen is begonnen!); hebben we bij ons thuis de hut van de guard opgeknapt en hebben we weer vele zaadjes gezaaid. Oftewel: het bruist hier van de activiteiten. Rest ons nog jou hele fijne feestdagen en een bruisend nieuw jaar toe te wensen. Op naar 2019!

**Liefs, Frank, Sandra en Judah Obdam!**



## Colofon

**Frank, Sandra en Judah Obdam**

Jovens com uma Missão

CP 114 Lichinga 90100

Niassa, Mozambique

info@franksandra.nl

**Frank:** 00258-865232532

**giften:** tnv stichting

building people bringing LIFE

NL05 INGB 0004 1080 74

**Dankbaar voor alle mooie momenten van 2018,  
uitkijkend naar nieuwe uitdagingen voor 2019.**